



Zaterdag 9 december 2006

Kerstconcert in de Lambertuskerk

Voor de Lambertuskerk werden fakkels en potten met theelichtjes geplaatst om een gezellige, warme sfeer te creëren. Toen wij hiermee bezig waren klonk er ineens prachtige Kerstmuziek van ensemble 3-tone-us o.l.v. Patrick Spelthaen vanaf het terras van café d'r Pungel. We zijn toen even gaan kijken en luisteren en werden deelgenoot van een gezellige voorzit van ons Kerstconcert. Onder het genot van een glas Glühwein of een kop koffie stond iedereen de mooie muziek te beluisteren. Ook de Kerstman is op bezoek geweest en heeft ons getrakteerd op Kerstkoekjes en het heeft zelfs plaatselijk gesneeuwd. De toon voor de avond was gezet!

De lichten waren allemaal gedoofd in de overvolle kerk. Het was pikkedonker. Van achter uit de kerk klonken de eerste tonen van *Personent Hodie*. Met een kaarsje in onze handen liepen wij naar het altaar toe, zetten ons kaarsje neer en gingen op onze plaats op het altaar staan.

Na een welkomstwoord van onze voorzitter zijn we gestart met ons programma waarna bariton Rob Pluijmen onder begeleiding van pianist Tjeu Zeijen heeft gezongen en speelde het ensemble 3-tone-us enkele prachtige Kerstwerken.

Nadat we gezamenlijk nog enkele werken ten gehore hebben gebracht was er een korte pauze om even op adem te komen. Na de pauze heeft d'r Noaber (Karel Thelen) een warm Kerstverhaal in het Kerkraads dialect voorgelezen waarna wij



weer verder met ons programma zijn gegaan. Ensemble 3-tone-us, Rob Pluijmen en wij als koor hebben toen nog een aantal liederen gezongen waaronder ook een prachtige bewerking van *Hark the Herald Angels Sing*.



Na dit sfeervol concert sloten wij af met het werk waarmee we zijn gestart, *Personent Hodie* maar dan met medewerking van bariton Rob Pluijmen, pianist Tjeu Zeijen en ensemble 3-tone-us. Aan de reacties van het publiek te horen was het een onvergetelijk, sfeervol Kerstconcert en wij mogen dan ook met trots terugkijken op een zeer geslaagde avond.