

Zondag 10 juli 2012  
**Korenfestival Laren**

Op zondag 10 juni 2012 vertrokken we om 6:30 uur vanuit Kerkrade met de bus naar Laren. Na een twee uur durende rit arriveerden we in 't Gooi waar we meteen konden inzingen in de Basiliek van Laren. Wat een prachtige basiliek!

Om 11:00 uur luisterden we samen met de andere deelnemende koren de Heilige Mis op. Het Vocaal Ensemble Kerkrade voerde de prachtige *Missa Trinitas* van Kentaro Sato uit. Samen met de andere koren werden het *Ave Verum* van Mozart gezongen en het feestelijke *Rejoice to the Lord!*

Na de mis was er een goed verzorgde lunch en meteen daarna was er een korte repetitie. We zongen met de dames van het koor van Laren samen één werk (*Nigra Sum*) en dat moest natuurlijk een keer doorgenomen worden. Onder leiding van hun dirigent Ton Philips (eveneens de organisator van dit festival) werd bewezen dat muziek 'verbroedert', want hoewel we nog nooit samen hebben gezongen, ging dit meteen goed.

Vanaf 14:30 uur was er een gezamenlijk concert, waar elk koor een kort gedeelte kon opluisteren. Het repertoire was geheel religieus en het werd een mooie muzikale middag. Andere deelnemende koren waren Het Laurentiuskoor uit Oudorp, Kamerkoor Waelrant uit België, de Zangertjes uit Volendam en kamerkoor La Voce uit Laren.

# V O C A A L   E N S E M B L E   K E R K R A D E



Nadat we tijdens de twee uur durende busreis veel hebben gezongen en gelachen kwamen we 's avonds om 20:00 uur moe maar voldaan terug in Kerkrade. Het was een gezellige dag, met veel muziek, luisteren naar andere koren, contacten leggen en een leuk uitstapje... zeker voor herhaling vatbaar!